

## De boodschap van de Maya kalenders.

De Maya's, een sterk geëvolueerd bewustzijns volk, uit midden- en Zuid-Amerika, welke zijn grootste opbloeiing kende zo een 1000 jaar terug. Ze bezitten een uitermate nauwkeurig kennis over de beweging van de hemellichamen, en weten meer over de andere dimensies, de onzichtbare werelden, dan eender welke hedendaagse westerse wetenschap.

Hun wijsheden werden bijgehouden door geheugen banken in de vorm van tal van piramides en 22 galactisch afgestemde kalenders. In tegenstelling met wat velen denken, is de Maya bevolking nooit uitgestorven. Er is echter wel een sterke uitdunning geweest van de bevolking, doch meerdere stammen overleefden hun 'apocalyps', en zo zijn er heden ten dage nog steeds Maya stammen in Zuid-Amerika. Deze stammen worden geleid door de Sjamaan, die optreedt als zowel de geneesheer, priester, raadsman,.... het hoofd van de stam. Deze Sjamanen gebruiken nog steeds de kalenders als meetinstrument bij hun vele activiteiten.

Sinds de jaren 1950 zijn er tal van westerse wetenschappers geweest die onderzoek gepleegd hebben naar de vele piramides en hun inscripties. Ook zij hebben vele conclusies kunnen samenstellen, waaronder tal van revelaties over het concept tijd/ruimte. Zij zijn er in geslaagd de kalender in een nieuw concept te brengen, namelijk de 'dreamspell'. Deze 'dreamspell' is voor onze westerse beschaving toegankelijk, waardoor we de kans krijgen om de vele verscholen boodschappen in de kalenders te begrijpen en te ontvangen.

Wouter Deslee, alias Cachima, vond als kind reeds dat er iets niet klopte met het tijdbesef waarmee we in onze westerse wereld handelen, en maakte reeds op jonge leeftijd berekeningen om het jaar te verdelen in 13 harmonische maanden van 28 dagen. Op 21 jarige leeftijd bezocht hij de piramides van Chichen Itza, op 25 jarige leeftijd werd hij geïnitieerd in de 13 manen kalender en de T'Zolkin (de heilige telling der dagen).

Bart De Jonghe is reeds 7 jaar bezig met het bestuderen van de Mayakalenders, of beter gezegd met de Mayasynchronometer. Hij vindt het interessant om de verschillende ziens- en benaderings-Wijzen te vergelijken en de rode draad er doorheen te zien en te voelen.

Samen bieden wij volledige cursussen aan waarbij we **u aanleren hoe u deze kalenders nu leest** en hoe u, voor uzelf, de boodschap ontvangen kan. We brengen dit samen met de uitleg over het 17 chacra systeem, een parallel aan de Merkhaba levensboom, waarvoor we opgeleid werden in de mysterie school 'De Ritten'.

**Op zaterdag 19 december vangen we aan om 13h20 tot 17h30 en op zondag 20 december van 10h00 tot 17h00.**

Graag 57 euro; hiervoor krijgt u een pocket kalender, een document per e-mail met daarin de beschrijving van uw zonnezegel, maantoon, uw persoonlijke affirmatie en bijbehorend orakel, en natuurlijk de cursus. Er is ook thee en huisbereide bio-koekjes voorzien tijdens de pauze. Op zondagmiddag wordt er ook een lichte lunch aangeboden aan de democratische prijs van 6 euro (gelieve te vermelden bij inschrijving).

Inschrijven aub door uw naam, geboortedatum en liefst e-mail door te sturen naar [camanik@gmail.com](mailto:camanik@gmail.com) of per telefoon 0498/51.59.62 of bij vzw Het Zonnelicht.

Hartegroet

Bart De Jonghe en Wouter Deslee

